
Open brief aan burgemeester Ries Jansen van Krimpen aan den IJssel

Beste Ries,

Tijdens het afscheid van de vertrekkende raadsleden dinsdag 14 maart kon je het natuurlijk weer niet laten om in je toespraak weer een stevige politieke boodschap mee te geven. Dat zijn we ook zo van je gewend, en het past ook bij jouw visie op het burgemeesterschap. Dat de problemen van en met de jeugd je aan het hart gaan doet mij ook goed. Maar wat me dan weer zo van je tegenvalt is de eenzijdige blik die in je verhaal naar voren komt. Ik hoor je alleen maar over jongeren die buiten rondhangen, teveel drinken of drugs gebruiken, die criminaliteit bedrijven of er zelfs extremistische denkbeelden op na houden. Maar waarom hoor ik in je verhaal niks over de honderden jongeren die zich wel actief en vrijwillig inzetten voor anderen. Bijvoorbeeld voor hun leeftijdgenoten zoals de jonge vrijwilligers bij het jongerenwerk en de sportverenigingen, of over minderjarige mantelzorgers, die een deel van de zorg voor een zieke vader of moeder op zich nemen? Bij de jeugdgemeenteraadsdag vorige maand en bij de scholierenverkiezingen hebben jij en ik een hoop jonge Krimpenaren ontmoet die zich bewust bezighouden met politiek.

Natuurlijk zijn ouders de eerstverantwoordelijken als het op de opvoeding van hun kinderen aankomt. En uiteraard dienen ook jongeren gewoon straf te krijgen als ze de regels overtreden. Daar zijn we het toch allemaal wel over eens. Maar als je het over de jeugd wilt hebben, waarom dan ook niet over het creëren van stageplaatsen? Over de bestrijding van de jeugdwerkloosheid? Over het bouwen van voldoende betaalbare woningen voor jongvolwassenen? Het tegengaan van vroegtijdig schoolverlaten? De aanpak van huiselijk geweld? Het jongerenwerk dat nog steeds niet zeker weet of het op langere termijn in de Big Bear kan blijven?

Nu weet ik wel dat jij over de openbare orde gaat en je collega van welzijn over het jeugdbeleid in brede zin. Maar we snappen toch allemaal wel dat je die twee niet zomaar los kunt koppelen. Zet die smalle bril van het openbare orde beleid eens af en pak het jeugdbeleid integraal op, bijvoorbeeld in een werkgroep samen met je collega's die gaan over jongerenwelzijn, jeugdgezondheidszorg, volkshuisvesting en onderwijs. Dat helpt meer dan het aanstellen van een beveiligingsbeambte die hangjongeren van het kastje naar de muur jaagt.

Maarten van Beek
fractievoorzitter GROENLINKS