

Uit het dagboek van een nieuw raadslid...

6 maart, verkiezingsdag. Hier hebben we maandenlang naartoe gewerkt. Ik heb vandaag vrij gehouden voor, tja, waarvoor eigenlijk? Heel de dag kom ik daar niet achter. Al die maanden bezig geweest, en nu is het aan anderen om uit te maken wat dat op mag leveren. Dus breng ik de dag door met het doen van klusjes die waren blijven liggen in de afgelopen weken.

's Avonds gaan we eerst naar Delft. Daar houdt GROENLINKS landelijk de verkiezingsbijeenkomst, en ga ik het publiek wat vertellen over onze ervaringen met het opzetten van de plaatselijke afdeling. Het wordt een leuk gesprek, onder leiding van Marijke "bouwfraudevoorzitster" Vos.

Na afloop snel met de anderen terug naar Krimpen naar het raadhuis voor de uitslag. We zijn net op tijd, als Ries Jansen de noodtoestand afkondigt. De avond op het raadhuis duurt niet lang. We zijn van niets naar één: ik zit in de raad! Dus iedereen bellen: mijn beste vriend Michel, mijn broer, tevens campagneadviseur, mijn ouders, andere vrienden die het moeten weten...Als ik het kamertje uitkom waarin ik aan het bellen was, is iedereen opeens naar me op zoek: ik moet op de foto met de nieuwe raad... snel schuif ik achter Ries Jansen op het bordes, de foto wordt gemaakt, en dan wordt ik afgevoerd naar een kamertje waar pasfotootjes moeten worden genomen voor de website.

Na tien minuten sta ik weer in de hal: Angela de Jong en Lourens Portasse willen nu een eerste reactie. Ik stamel wat over hoe blij we zijn met onze zetel, over het succes van Leefbaar Krimpen en dan gaan we weer naar de zaal. Daar is het inmiddels opvallend rustig geworden. Mijn medekandidaten zijn al naar huis, net als de meeste mensen van de andere partijen. Alleen wat nieuw- en oudbakken raadsleden hangen nog rond, maar de jassen gaan al aan en zit het erop voor vandaag.

7 maart, afdelingsoverleg. We komen samen met de mensen van Capelle, waar we zelfs 2 zetels gehaald hebben. De stemming zit erin: GROENLINKS heeft weer presence in de IJsselgemeenten. We geven onszelf nog een cadeautje: we adopteren een stuk groen ergens in het land. Verder komt er niet veel uit: we spreken af om snel weer bij elkaar te komen, wisselen wat ideeën uit om mee te nemen in de college-onderhandelingen en gaan nadenken over hoe we het fractie-overleg gaan vormgeven. Opeens is alles weer nieuw.

12 maart, collegeonderhandelingen. Over nieuw gesproken! Op verkiezingen kan je je goed voorbereiden, maar dit is helemaal anders. Toch gaat het naar mijn gevoel wel aardig, zeker voor zo'n groentje als ik in de lokale politiek. We hadden al vastgesteld dat we geen college-aspiraties hadden, maar in principe gaan we open de onderhandelingen in. Iedereen wordt serieus genomen, en naar iedereen wordt geluisterd. Wel bestaat er wat scepsis ten aanzien van sommige nieuwkomers, maar dat is misschien ten dele ook wel terecht. Ik spreek namens onze fractie de voorkeur uit voor een smaller college, omdat de partijen die dan samengaan minder water bij de wijn hoeven te doen, zodat er misschien meer geregeld kan worden. Met vier partijen van zo verschillend pluimage zal het collegeprogramma wel weer aardig grijs worden. Onze voorkeur gaat uit naar een coalitie zoals de huidige, maar dan zonder de VVD: zij zijn tenslotte de grootste verliezer van de verkiezingen en hun programma sluit in onze ogen het minst aan bij dat van de andere coalitiepartners, vooral op de punten die ik belangrijk vindt. Het heeft niet mogen baten...

14 maart, de eerste raadsvergadering. De nieuwe raad wordt door Ries Jansen geïnstalleerd. Vrienden en familie op de tribune, na afloop een hapje en een drankje. Voor mij hoeft dit soort dingen nooit zo erg, maar het hoort er nu eenmaal bij.

20 maart, de boomplantdag. Ik krijg inmiddels per week een heel bulderbos aan papier door de brievenbus. Soms zitten er dan leuke dingen tussen, zoals de boomplantdag. Ook in Krimpen plant de Jeugdnatuurwacht bomen, en daar kan ik als Groenlinkser natuurlijk niet bij ontbreken. Dus de skates aangetrokken en richting Groenplaats gereden. Een beetje gepraat met mensen in het publiek, voornamelijk over hobbels en zebra's. Gisteravond heb ik ook al de bijeenkomst van vluchtelingenwerk bijgewoond: erg indrukwekkend hoe toegewijd de meeste vrijwilligers van zo'n organisatie zijn. Daar kunnen wij als raadsleden nog een puntje aan zuigen!

25 maart, overleg over het dualisme. Met alle fractievoorzitters bijeen, want commissies zijn er nog niet. De coalitiepartijen komen de minderheid tegemoet: we gaan het proberen met burgerleden. De rest van de bijeenkomst brengen we door met geneuzel over artikelen en regeltjes, maar wel hele belangrijke regeltjes die gaan bepalen hoe we de komende vier jaar ons werk kunnen doen. Helaas gaan belangrijk en saai maar al te vaak hand in hand.

26 maart, afdelingsoverleg. Bijna nog feestelijker dan de vorige keer, want we weten sinds gisteren dat we ook in Krimpen burgerleden in commissies mogen benoemen. Jos en Arie

praten even, en besluiten in goed overleg dat Jos burgerlid wordt en Arie en Vera lid van de steunfractie. Onze fractievergaderingen worden openbaar, en ik zal een schemaatje gaan maken voor de data.

28 maart, commissies bemannen. De fractievoorzitters komen weer bijeen om de “baantjes” te verdelen. Wij hebben ons voorgenomen om vooral in te zetten op dingen die we leuk vinden en die we ook aankunnen. Ik heb me aangemeld voor de beheerscommissie van het Krimpenerwaard college: jeugd en onderwijs zijn twee zaken die mij erg aan mijn hart gaan, en waar ik de nodige ervaring mee heb. Verder vinden we het wel goed: laat de grote wolven het maar uitvechten!

4 april, de 2^e raadsvergadering. Wat gaat dat snel, zo'n maand! Ook deze vergadering is nog weinig inhoudelijk. Dat zal toch wel beter worden in de toekomst? Veel hamerstukken over de organisatie van de raad: commissies instellen en bemannen, ambtelijke bijstand regelen enz. Ook moeten de wethouders benoemd worden. Ik stem tegen de VVD-wethoudster, omdat wij altijd hebben gezegd een college met slechts drie wethouders voor te staan. Bij de telling zie ik een paar vreemde blikken: waar komt die ene extra tegenstem vandaan? Alle wethouders worden natuurlijk aangenomen, en ik wens ze allemaal veel succes, ook Ankie van de VVD, want ik geloof best dat zij een hele goede wethoudster zal zijn. Dan volgt nog een lang maar indrukwekkend afscheid van Rien onder de Linden, en de vaste borrel aan het einde van de raadsvergadering, die mij altijd een beetje overdreven voorkomt. Maar ja, we hebben nog biet jaar om van alles te verbeteren.

Was getekend,

Maarten